



# Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’  
- Romeinen 8:15 -

nr. 10  
11/17

Onze eerste nieuwsbrief vanuit Galiwinku, het dorpje op Elcho Island waar we inmiddels twee maanden wonen. Midden tussen de Aboriginals (Yolngu), samen met nog een ander MAF gezin. We vertellen meer over ons wonen en werken hier, en over de Aboriginals.

## Dagelijks leven

We zijn dankbaar voor het goede settelen, we waren hier echt aan toe. Wij en de jongens genieten van het huis en de tuin. Het is oud en de tuin verwilderd. Maar het samen opknappen heeft ook mooie kanten. Met name buiten is er nog veel te doen, het is een perfecte schuilplaats voor slangen en ander ongedierte met de zojuist begonnen regentijd. Dit is een gevaar voor ons, maar helemaal voor onze ondernemende jongens.

Marijke en de jongens gaan twee ochtenden per week naar de Playgroup, dit is voor kinderen t/m 4 jaar. Als moeder blijf je erbij. De kinderen krijgen ontbijt en

lunch, ook kunnen ze zich wassen en hun tanden poetsen. Dit is om de persoonlijke verzorging te stimuleren. Tijdens de ochtend wordt er net als op de kleuterschool de basisvaardigheden aangeleerd in het spel en activiteit. Michaël en Samuël spelen heel makkelijk met de andere kindjes. Het



is geen christelijke school en het is daarom erg bijzonder dat twee weken geleden voor het eerst hardop werd gebeden voor het eten. Marijke werd ook gevraagd om te bidden en om Christelijke dagboekjes uit te delen. We zijn heel blij met deze ontwikkeling!

In de Yolngu cultuur kun je geadopteerd worden. Je krijgt dan een plek in het relatie-systeem van de Yolngu. Dit systeem bepaald bijv. wie voor wie zorgt, met wie je wel of niet kunt trouwen en nog veel meer dingen. Het is voor zowel de Yolgnu's hier als voor onszelf erg waardevol om geadopteerd te zijn, omdat anders contact met de Aboriginals veel lastiger is en ze niet weten wie je bent of wat ze aan je hebben. Een vrouw op de





Playgroup, Julie, wilde Marijke graag adopteren als haar zus. Ook Michaël en Samuël hebben er nu in een keer een heel aantal Aboriginal broertjes en zusjes bij. Piet is geadopteerd door de man van Julie, Timothy. Timothy's vader heeft 7 vrouwen, dus Piet heeft er ineens heel wat moeders bij.

### Aboriginals

De meeste Aboriginals leven van het geld wat hun gegeven wordt door de overheid en bouwen niks op. Veel Aboriginals - vooral de jongeren - zijn ongelukkig, gebruiken drugs en zelfmoord is toegenomen. Veel kinderen gaan ook niet naar school. 's Nachts gaan ze op pad om eten te stelen en ook benzine, dat snuiven ze om 'high' te worden. Veel zijn er aan verslaafd. Hun hersenen worden erdoor beschadigd. In de afgelopen weken zijn ze twee keer bij ons geweest. Een keer betrapte Marijke 4 kinderen bij ons om half 3 's nachts, ze waren ongeveer 6-8 jaar.

Hier in de community op Elcho Island wordt er echt iets aan gedaan. Afgelopen woensdag was er een grote



bijeenkomst, vanuit de kerk, om ouders op te roepen hun kinderen naar school te laten gaan. Ouders werd op het hart gedrukt dat dit onmisbaar is voor een hoopvolle toekomst. Maar het moeilijke is, dit zit niet in hun manier van denken en hun cultuur. Ook is er veel campagne om te waarschuwen tegen het benzine snuiven. Alcohol is verboden op dit eiland.

Er is een soort coöperatie die het werken voor je geld en discipline stimuleert onder de Yolngu mensen. Dit is enorm belangrijk voor hun, voor nu en de toekomst. Ze kunnen zelf ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Er is een werkplaats waar van alles wordt gemaakt, een hoveniers afdeling, ICT en ook voor vrouwen is er van alles te doen. De supermarkt maakt ook deel uit van deze coöperatie. We hadden een schooltafelteje en stoeltje nodig voor Michaël. Deze hebben we laten maken bij de timmerwerkplaats. Toen Marijke en de jongens een keer langs reden, waren er twee mannen hard bezig met de stoeltjes. Dus gingen we even kijken. Toen het klaar was hoorden we dat ze al nieuwe orders hadden voor hetzelfde set. Iemand had het gezien en vond het zo leuk!



Naast de paar grote communities hier in Arnhemland, zijn er ook heel veel zogenaamde 'homelands'. Dit zijn kleine nederzettingen, soms maar een paar huizen, waar Yolgnu leven in familiegroepen. De meeste homelands hebben een vliegstrip. Hoewel de mensen hier veel meer geïsoleerd leven, vooral in het tropische moesson seizoen, en echt helemaal op zichzelf en de vliegtuigjes van MAF zijn aangewezen, zien we dat ze gelukkiger en gezonder zijn dan in de communities. Ze jagen en vissen voor hun eten, maken allerlei handgemaakte dingen die ze zelf gebruiken of kunnen verkopen en voelen zich helemaal thuis op hun eigen land. En land is iets waar de Aboriginals erg veel waarde aan hechten! Daarover zo nog meer.

We willen hier ook nog noemen dat de missie van MAF is om fysieke én spirituele transformatie te bewerkstelligen. Naast de fysieke hulp zet MAF zich hier in Arnhemland ook in voor de verspreiding van het Evangelie d.m.v. van de zgn 'homeland outreaches'. De aanwezigheid van MAF is een unieke gelegenheid om een licht en zout te zijn. De Aboriginals zijn erg spirituele mensen,



### Bijzondere ervaringen

**Piet:** "Pas geleden heb ik een bijzondere vlucht gehad. Er moest een erg zieke baby met spoed opgehaald worden vanuit een klein homeland en naar Gove airport gebracht. Daar vandaan werd het naar het ziekenhuis in Nhulunbuy gebracht. Ondanks de vele regenbuien onderweg en de nodige 'omleidingen' er gelukkig toch gekomen en vader, moeder, de baby, haar grote broer en oma veilig naar Gove kunnen brengen. Dankbaarheid vervulde me om zo een verschil te mogen betekenen voor de lokale Aboriginal bevolking die vooral nu in het regenseizoen zo geïsoleerd leven van de buitenwereld. Want dit is één van de redenen waarom MAF hier werkt: om heel simpel maar tegelijk zo waardevol het noodzakelijke luchttransport te verzorgen om de bushdorpjes te voorzien van alle levensbehoeften, medische zorg, onderwijs etc."

**Marijke:** "Ik was uitgenodigd door m'n Aboriginal zus Julie om op zaterdagochtend rond 10 uur naar het strand te gaan. Na een uur wachten liepen we alvast richting de bron. Het was erg heet en 10 minuutjes lopen. Maar helaas, geen Julie en familie. We liepen terug en gingen halverwege in de schaduw zitten. Terwijl we daar zaten kwam er een vrouw langs. Na een praatje begon ze ineens heel erg te huilen. Ze was heel erg depressief en had veel familie problemen. Alles was doods en zwart voor haar. We hebben geluisterd en met haar gebeden. Twee weken later zagen we haar weer in de kerk, dat was een bijzondere ontmoeting. Wonderlijk hoe de Heere leidt en ons allen bij Hem brengt."



en het Christendom leeft hier erg onder hen. Toch leven er ook nog heel veel in de duisternis. Daarnaast bevinden de Christen Aboriginals zich vaak in een erg moeilijke positie tussen enerzijds het zich losmaken van de heidense rituelen waar hun cultuur vol van is, en anderzijds op een christelijke manier toch onderdeel te blijven van deze cultuur waar heel hun leven uit bestaat.

## Werk MAF

Piet heeft na twee maanden training en inwerkperiode begin oktober zijn line-check gehaald. Dat betekent dat hij nu al zo'n twee maanden solo operationeel aan het vliegen is met passagiers. Een bijzondere mijlpaal na ruim vier jaren van voorbereiding!

Piet is erg druk met vliegen. Hij maakt soms lange dagen, en het is maar goed dat er strenge regels en limieten zijn qua werktijden voor piloten. Hij geniet enorm en de vluchten zijn vaak erg afwisselend. Zo vliegt hij veel Aboriginals, voor allerlei diverse redenen. Zieke mensen naar het ziekenhuis, kerkleiders, schoolkinderen, body-charters, etc. Maar ook blanke onderwijzers, verpleegkundigen, tandartsen, bijbelvertalers en vrachtluchten. Body-charters zijn vluchten waarbij een overleden persoon vervoerd wordt van en naar een community of homeland. Elke Aboriginal die sterft wordt onderzocht in het ziekenhuis naar de doodsoorzaak. Vaak blijven ze daar vervolgens ook voor langere tijd om koel gehouden te worden totdat ze weer terug gaan naar hun dorp en familie als de vorige begrafenis is afgelopen (er vindt namelijk altijd één begrafenis tegelijk plaats in een dorp en die kunnen soms weken duren..). Dáár op hun eigen land worden ze namelijk begraven en dat vinden de Aboriginals erg belangrijk. Het liefst willen ze daar ook sterven en níét in het ziekenhuis bijv. Daarom proberen ze er soms alles tegen te doen om maar niet naar het ziekenhuis te hoeven, zelfs als ze ernstig ziek zijn.

## Tenslotte

We vinden het een voorrecht om hier onder de Yolgnu's te mogen dienen. We mogen hier ontzettend mooi en

noodzakelijk werk doen, naast de nodige ervaring die we op doen als het gaat om vliegen en leren leven in een andere cultuur. We zijn momenteel ook bezig met het maken van een video, deze hoopt binnenkort te verschijnen op onze website.

Lieve groet,  
Piet, Marijke, Michaël, Samuël Muilwijk

## Dank en gebedspunten

Laten we God danken voor de voorspoedige verhuizing en dat we nu op onze plek zijn. Het gaat goed met ons als gezin en ook de kinderen voelen zich thuis en genieten van het huis en de omgeving.

Het regenseizoen is begonnen. Dat betekent meer risico van ongedierte en ziektes. Laten we bidden om bescherming. Ook het vliegen is anders in dit seizoen, laten we bidden om veiligheid en wijsheid voor Piet.

Wil je bidden dat we veel van de Yolngu's mogen houden en leren. We zijn dankbaar dat we geadopteerd zijn door een Yolngu-gezin. Bid je mee om Gods zegen over deze adoptie?

Bid dat er veel Yolngu's tot geloof mogen komen. We mogen danken dat er op Elcho Island - waar het zendingswerk in de jaren 70 is begonnen - heel wat christenen wonen en er een levendige geloofsgemeenschap is. Toch leven er helaas ook nog heel veel in duisternis, laten we bidden dat het Licht der wereld zal doorbreken. In Johannes 8:36 lezen we: *'Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.'*

Verder willen we er ook nog op wijzen dat u/jij zich op onze website kunt inschrijven voor de gebedsmail. Van harte aanbevolen!

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking

met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet & Marijke als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl). Wijzigin-

gen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.