

Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



Psalm 16:8 "Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet."

nr. 31
3/23

Inmiddels wonen we een aantal maanden in Wewak. Vooral de eerste weken waren erg intensief en uitdagend. Naast het wennen aan het klimaat, moest er veel schoongemaakt en gerepareerd worden in ons huis.

Vriendschappen

Wewak is een stadje aan de kust in het noorden van Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Er zijn veel verschillen met onze vorige woonplaats Telefomin dat meer landinwaarts ligt. Het is hier tropisch warm en vochtig, veel drukker en er is meer lawaai. Vanwege de veiligheid wonen we op een compound met een groot hek eromheen. Het heerlijke hier is dat we zo even naar de zee kunnen om af te koelen. En op een half uurtje rijden zit een plek waar je prachtig kunt snorkelen in het koraalrif, daar gaan we 's zaterdags nog wel eens naartoe. Daarnaast wonen hier veel medezendingen van andere zendingsorganisaties. We zijn dankbaar dat er goede vriendschappen met hen ontstaan zijn, we trekken veel met hen op. Ook onze jongens zijn inmiddels vriendjes geworden met hun kinderen, en daar genieten ze erg van!

In Wewak zijn veel verschillende kerken. We hebben er al een aantal bezocht en het is mooi om te zien dat ondanks de verschillen, het evangelie van Christus in woord en muziek verkondigd wordt. Ook hebben we elke twee weken een gezamenlijke kerkdienst met alle westerse zendingen hier in Wewak op de compound van New

Tribes Mission (NTM). De kinderen gaan wekelijks naar zondagsschool op woensdagmiddag.

Medevac

Ik, Marijke, mocht met Piet mee tijdens een medevac (medische evacuatie). Het was al aan het einde van de middag en Piet was net klaar met vliegen na een lange, hete en drukke dag. Terwijl zijn vliegtuig de hangaar werd ingeduwde voor de nacht, kreeg hij een telefoontje van een zending uit Samban. Er was een groep mannen aan komen lopen uit een dorpje diep in de jungle. Ze hadden 8 uur gelopen. Het ging om een doodziek meisje van 9 jaar, Amanda. Ze was de meeste tijd bewusteloos. De zending twijfelde geen moment en belde MAF en ook Piet. Zijn boodschap was duidelijk, kom alsjeblieft zo snel mogelijk. In de tijd dat Piet wachtte op akkoord van MAF werd in no time het vliegtuig weer uit de hangar getrokken en vliegklaar gemaakt. Intussen tijd belde Piet mij met de vraag of ik meewilde. Snel rende ik naar mijn buurvrouw Jen en liet haar weten dat ik de kinderen bij haar achterliet. Binnen 10 minuten was ik op het vliegveld en niet lang daarna stegen we op. Ik had nog snel een zak snoepjes en mijn EHBO-tas meegenomen, je weet maar nooit!

Na een vlucht van 30 minuten landden we in Samban. Er stond een hele groep mensen, precies zoals ik verwachtte. Het was niet moeilijk de zending te herkennen. Al gauw stapte een korte PNG-man naar voren met een meisje, ze hing slap in zijn armen, met haar ogen open, maar weggedraaid. De zending vertelde ons dat ze haar hadden getest en dat ze op zowel tuberculose als malaria positief was getest. De vader van Amanda ging mee en ook haar oom. 'Want', zei de zending, 'haar oom ziet er sterk uit, mocht een bloedtransfusie nodig zijn...' Na een kort gebed met elkaar stegen we op richting Wewak. Tijdens de vlucht leek het alsof Amanda af en toe even bij bewustzijn kwam, maar al gauw draaiden haar oogjes dan weer weg.



In Wewak werd ze met de ambulance (een bruinkleurige Toyota Land Cruiser) naar het ziekenhuis gebracht. Een week later bezochten we haar, de situatie was heel iets verbeterd. Ze kon zelf wat rijst eten. Maar ze was nog niet aanspreekbaar en maakte spastische, ongecontroleerde bewegingen. Weer een week later hoorden we dat ze naar huis zou gaan. Ze kon inmiddels eten wat haar werd aangeboden, maar was nog steeds volledig afhankelijk van hulp. Nog steeds was ze niet aanspreekbaar. Deze vorm van malaria heeft haar hersenen aangetast. Het was zo intens verdrietig om haar zo te zien, maar ook waren we dankbaar dat we een schakel mochten zijn in de medische hulp die zo dringend nodig was. We blijven bidden voor Amanda en haar ouders en familie, om genezing en kracht.

Om voor te bidden

- De 9-jarige Amanda en haar familie
- Het vele zendingswerk in Papoea-Nieuw-Guinea
- Het onderwijs voor de kinderen

Om voor te danken

- De verjaardagen van Joël en Michaël
- De goede contacten met medezendingen
- Juf Gerdien



Op de compound

Samen met het Zwitsers-Amerikaanse MAF-gezin Kündig wonen we op een omheinde compound. Jennifer en Timon Kündig waren al goede vrienden van ons. Zij hebben 2 dochters en 1 zoontje. De oudste is iets jonger dan Samuël. Ondanks verschil in geslacht en leeftijd kunnen ze van jongs af al goed met elkaar overweg. En dat is nog steeds zo! We voelen ons rijk gezegend om samen met hen in Wewak te zijn. Meerdere avonden per week zitten we 's avonds nog even gezellig bij elkaar te kletsen of we doen een spel. We komen vaak bij elkaar over de vloer en regelmatig eten we ook samen. We genieten enorm van hun gezelschap!

Overdag geeft Marijke les aan alle drie de jongens. Ook Joël doet nu helemaal mee en daar is hij maar wat trots op! Joël geniet van nieuwe dingen leren. Sinds dit schooljaar hebben Michaël en Samuël een aantal vakken online, waardoor Marijke haar handen iets meer vrij heeft om met Joël samen schoolwerk te doen. Zeker Michaël moet nog wel erg wennen aan werken via het scherm, maar het gaat steeds beter. De online lessen zijn niet favoriet, het is een stuk onpersoonlijker. Maar dat maakt wel de offline lessen en creatieve lessen extra leuk! Handvaar-

digheid geeft Jen en Marijke geeft muziek. Als sport gaan we gewoon lekker zwemmen in de zee. Het liefst zo na vieren, want voor die tijd is het veel te heet.

Sinds eind oktober is Gerdien Scherrenburg bij ons! Zij is juf en is tot volgend jaar juni in PNG om Nederlandse gezinnen van MAF te helpen met de scholing. Om de maand komt ze naar Wewak om bij ons te helpen. Bij het schrijven van de nieuwsbrief is ze net een paar dagen hier. We zijn ontzettend dankbaar voor haar komst, input en hulp!

Van Michaël

Pas geleden was ik jarig. Toen zijn we naar het strand gegaan en hebben we worst geroosterd en marshmallows en we hebben gezwommen. Als cadeaus heb ik een zwmband, een Rubiks kubus, een bal, een waterpistool, een proefjesboek, een sommenboek, een auto die werkt op lucht en een zweefvliegtuig gekregen. Het is leuk hier in Wewak en ik heb al een heleboel vrienden om me niet mee te vervelen.

*Hartelijke groet,
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël*



De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet en Marijke als

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Griffdijk 31, 3931MC Woudenberg. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.