



Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



Jesaja 40:31 'Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.'

nr. 15
4/19

Vlak voordat familie Muilwijk weer naar de andere kant van de wereld vertrekt, ga ik als thuisfrontcommissielid nog even bij hen op de koffie in de Lunterse pastorie.

Ik ben benieuwd naar hoe Piet en Marijke en de jongens hun verlof hebben ervaren. Ook wil ik graag weten wat hun plannen zijn voor de komende tijd. Ik denk dat u als lezer deze nieuwsgierigheid vast met mij deelt en daarom kunt u in deze nieuwsbrief lezen wat de antwoorden op deze vragen zijn! Tijdens het gesprek werd ik voorzien van koffie en mergpijpjes. Ik raad u aan om tijdens het lezen van de nieuwsbrief de tijd te nemen en hetzelfde te nuttigen.

Esther Theunissen (TFC-lid communicatie)

Hoe kijken jullie terug op het verlof?

Het was heerlijk om weer in Nederland te zijn! Het was fijn om samen te zijn met familie, vrienden en de gemeente. We hebben genoten van de sneeuw, een ontbijtje bij de Hema, een heerlijk huis en onze eigen

kerk. De jongens zijn naar school geweest. Ze hebben vanaf het begin gelijk meegedraaid en kwamen met hele verhalen thuis. Basisschool 'De Bron' heeft er alles aan gedaan om er goede weken van te maken. En dat is zeker gelukt!

Ook hadden we de luxe om een auto te mogen gebruiken van 'Auto Hoeve', waardoor we helemaal onze eigen gang konden gaan. We hebben in totaal twaalf presentaties gegeven bij kerken en scholen. Er was een goede opkomst en we ervaren enorm veel betrokkenheid, wat ons heeft bemoedigd! We willen iedereen bedanken voor zijn/haar komst! We hebben opnieuw gezien dat we een betrokken achterban hebben en dat is heel waardevol voor ons!

Jullie hebben niet stilgezeten de afgelopen weken. Zijn jullie ook echt tot rust gekomen?

Natuurlijk was het intensief om alles te beleven. We hadden een drukke planning en de Nederlandse griepjes gingen de pastorie helaas niet voorbij. Je moet veel, wilt veel en dan is acht weken kort. Maar we zijn wel echt tot rust gekomen. Alleen al het Nederlands praten was heerlijk. En wat was het fijn dat alles dichtbij en bekend was en dat je op dingen kunt rekenen. Even een koffietje bij familie doen, superfijn dat die mogelijkheid er gewoon was!





Michael wat vond jij het leukst in Nederland?

Bij de opa's en oma's spelen en naar school.

En Samuel?

Lekkere koekjes eten en in de sneeuw spelen met mijn nichtje.

We hebben met de thuisfontcommissie een teamweekend gehad in Nieuwe Pekela. Hoe hebben jullie dit weekend ervaren?

Het was een heel goed weekend waarin we hebben genoten van goede gesprekken maar ook lekker gek hebben gedaan. We zijn wezen chinezen, hebben leuke spelletjes gedaan en we hebben samen de zondag gevierd. Het was fijn om in zo'n ontspannen sfeer ruimte te hebben om de tijd te nemen voor elkaar en te investeren in de relaties.

Hoe zien de komende weken er voor jullie uit?

We gaan vertrekken vanuit Nederland naar een voor ons bekende omgeving. We zijn weer tijdelijk 'thuis' in Mareeba, de plaats waar we twee jaar geleden ook verbleven (Australië). Piet krijgt daar training bij de opleidingsschool van MAF om te vliegen met een nieuw vliegtuig. Daar horen ook examens bij en een nieuw brevet.

En dan?

Daarna gaan we naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). We krijgen daar met het gezin een cultuurtraining. In een dorpje midden in de bush worden we ondergedompeld in de taal en cultuur van PNG! Piet wordt ingewerkt als piloot in één van de moeilijkste vlieggebieden. Eerst vliegt hij onder toezicht, daarna zelfstandig. We zijn daar ongeveer zes maanden op de hoofdbasis Mount Hagen. Marijke gaat homeschooling geven aan de jongens.

Inmiddels zijn Piet en Marijke aangekomen in Mareeba. En we weten ook hoe het met hen gaat...

Bij aankomst moesten we even slikken, het was 39 graden in Cairns. Nu zitten we in Mareeba en daar is het gelukkig wat koeler! Het was gaaf om te zien dat Michaël dingen herkende van twee jaar geleden. Ook een aantal kinderen herkende hij nog, iets wat voor hem heel belangrijk is. De vliegtraining van Piet is intensief, maar het gaat voorspoedig! Inmiddels is het visum voor Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) compleet en binnen! De vlucht naar PNG staat gepland voor de eerste week van april, een spannende tijd!

Een hartelijke groet vanuit Mareeba!



We mogen danken voor:

- de goede ontmoetingen tijdens het verlof
- de voorspoedige reis
- het visum voor Papoea-Nieuw-Guinea

We mogen bidden voor:

- een voorspoedig verloop van de vliegtraining van Piet
- Marijke en de jongens nu ze zich gereed maken voor Papoea-Nieuw-Guinea
- de Papoea's die ze gaan ontmoeten

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfontcommissie in samenwerking

met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet & Marijke als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.