

Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



Romeinen 15:13 "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest."

nr. 17
10/19

Inmiddels zijn we bijna zes maanden in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). We zijn ons langzaam thuis gaan voelen in dit prachtige land met al zijn diversiteit en uitdagingen. Flexibiliteit en geduld zijn hier erg belangrijk!

PNG is een land waar het grootste gedeelte van de bevolking in de afgelegen 'bushdorpjes' woont. De meeste dorpjes zijn afgesloten van de buitenwereld en alleen per vliegtuig te bereiken. Er is veel nood en er is veel hulp nodig. We mogen God danken dat Hij ons hier gebracht heeft en dat Hij met ons meegaat. We mogen ervaren dat Hij ons, juist ook door de soms moeilijke en uitdagende momenten heen geholpen heeft en helpt.

Familiebezoek

Wat was het een grote verrassing dat de ouders van Marijke spontaan op bezoek kwamen! We hebben een mooie en goede tijd met elkaar gehad. Pa De Pater is o.a. mee geweest met een MAF-vlucht naar een klein 'bushdorpje'. En de jongens vonden het helemaal leuk om ook eens les van oma te krijgen.

MAF: niet alleen maar vliegen..

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid over



Kompam verteld. Ook vroegen we daar om gebed voor de school in het dorpje waar tekort aan personeel is. Omdat Piet een tijdje geleden geen vliegactiviteiten op zijn rooster had staan voor twee weken, was dit voor ons een mooie gelegenheid om daar te gaan helpen! Marijke heeft overdag geassisteerd in de klas, terwijl Piet de homeschooling van de jongens onder zijn hoede nam. Ook hebben we wat onderhoud aan de school kunnen doen. Zo zijn de muren schoongemaakt, nieuwe bureautjes voor de kinderen in elkaar gezet en nieuwe vloermatten gelegd. Ook heeft Marijke gordijntjes genaaid voor de kleuterklas.

Op de laatste dag mochten we de kinderen een nieuw pakje kleurpotloden en een schrijfpotlood geven. Hun reactie was onbetaalbaar. Om stil van te worden! De al-



TIP

Zie de website en facebookpagina van flyingmuilwijk voor laatste nieuwsupdates, foto's en filmpjes.



lerkleinsten kregen een paar warme sokken. We hebben een heel goede en mooie tijd gehad en we zijn dankbaar dat deze mogelijkheid er was!

Vliegen

Inmiddels heeft Piet zijn pilotenoriëntatie afgerond. Een onderdeel daarvan was een twee weken durende training in de hangaar, om zelf als piloot beperkt onderhoud te mogen doen aan het vliegtuig. De afgelopen tijd is Piet met een andere piloot op pad geweest om zich te oriënteren op het vliegen hier in PNG, wat zoals hij ervaren heeft, zeker hier in de 'highlands' erg uitdagend is en heel veel precisie, discipline en aanpassingsvermogen van de piloten vraagt. Inmiddels heeft hij de nodige airstrips en de routes tussen de bergen al gezien en het is nu wachten op het moment dat hij zelf mag gaan vliegen, weliswaar met een ervaren MAF-piloot als instructeur.

School

Begin september zijn we officieel begonnen met de 'homeschooling' via het Wereldschoolpakket uit Nederland! We zijn erg blij en dankbaar dat Marijke's zusje Ruth voor 3 maanden is gekomen om het programma op te starten en stabiliteit te bieden in de scholing. Michaël begint nu met groep 3 en deze basis is heel erg belangrijk. De afgelopen twee jaar zijn erg onregelma-



tig en onrustig geweest vanwege de verhuizingen. Daar hoopt nu verandering in te komen!

Kerk

Zondags gaan we naar een kerk met nog een paar andere MAF-gezinnen. We voelen ons er steeds meer thuis en ook de jongens kijken uit om weer naar de zondagsschool te gaan. Het is een PNG-gemeente van ongeveer 100 leden. Bij aankomst is de gemeente aan het zingen. Als de dienst begint groet iedereen elkaar hartelijk. Op zondag 1 september was het vaderdag. Alle vaders kregen na de dienst een heerlijke maaltijd met als toetje een heerlijke cake! En voor we weg gingen kregen alle MAF-gezinnen een zak met fruit en groente. Ze wilden als gemeente een zegen zijn voor de zendelingen, dat was super lief!

Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël Muilwijk

We mogen danken voor

- Het fijne bezoek van Marijke's ouders
- Juf Ruth die ons helpt met de homeschooling
- De kerk waar we ons thuis bij mogen voelen

We mogen bidden voor

- De homeschooling van de jongens
- De vliegtraining van Piet
- Het werk van MAF in Papoea-Nieuw-Guinea

Verjaardagen in oktober

- Joël 18 oktober (2018)
- Michaël 24 oktober (2013)



De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking

met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet & Marijke als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.