



Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



2 Korintiërs 1:5 "Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft."

nr. 19
3/20

Met een trui en een deken over je benen op de bank in Papoea-Nieuw-Guinea, wie had dat ooit gedacht!? Wij niet! Maar de avonden zijn aardig fris. We hebben soms ineens wel een warme dag met bijna geen wolkje aan de lucht, maar de meeste dagen komt de zon slechts af en toe tussen de wolken door en regent het vanaf de middag. Met etenstijd komen dan drie verzopen katjes met zwarte benen en voeten het huis binnen. Nou ja, twee stappen, daarna tillen we ze snel naar de douche.



We zitten nu middenin het regenseizoen. En dat het weer zo verraderlijk en uitdagend kan zijn, ervaart Piet ook zeker tijdens het vliegen. Thuiskomen aan het einde van de dag is geregeld een uitdaging of zelfs niet mogelijk. Zo moest hij pas uitwijken naar een ander vliegveld en heeft hij die nacht ergens anders geslapen. De bewolking, regen- en onweersbuien boven de bergen en in de valleien blokkeerden de terugvlucht naar Mount Hagen. Gelukkig kon hij de volgende ochtend het programma weer vervolgen.

Als Piet 's morgens naar MAF gaat, gaat Marijke met de jongens het schoolkamertje binnen. We beginnen met een Bijbelverhaal en psalm. Daarna pakken we rekenen of taal. Michaël volgt groep 3 via de wereldschool. Samuël bieden we zelf-verzameld onderwijsmateriaal voor groep 1 en 2 aan. Het is gezellig in de klas en het gaat heel goed, daar zijn we erg dankbaar voor!

Rond half elf hebben we even pauze. Twee dagen in de week, van acht tot twaalf uur, komt Mama Garia, een oudere Papoeavrouw die Marijke helpt in het huishouden en voor Joël zorgt tijdens de schooluurtjes. Dit is heel fijn en Joël noemt haar BoeBoe (Tok Pisin voor 'oma'). Joël heeft in zijn babytaal hele gesprekken met haar. Tijdens de ochtendpauze leren we allemaal Tok Pisin met Mama Garia. De jongens proberen met heerlijke kinderlijke vrijmoedigheid de taal te spreken, wat regelmatig een glimlach oplevert bij mama Garia.

In Papoea-Nieuw-Guinea is het moeilijk om aan spullen, maar helemaal om aan onderdelen te komen. Zelf repareren loont hier meer dan waar dan ook. Marijke is vooral degene die deze reparaties doet, zij vindt het leuk om te doen. Zo vind je haar regelmatig met een soldeerbout en uit elkaar gehaald speelgoed of andere apparaten. Laatst kreeg zelfs de auto een beurt! Een ventila-



TIP

Zie de website en facebookpagina van flyingmuilwijk voor laatste nieuwsupdates, foto's en filmpjes.

tioneerdeel was kapot en het nieuwe onderdeel moest uit Australië komen. Toen het eindelijk gearriveerd was, durfden we het niet aan om het door een garage te laten vervangen. Er was niet echt een garage die werkelijk leek te weten waar het om ging. Bang voor onvoltooide reparaties of zelfs nieuwe problemen, namen we het heft in eigen hand. Na ongeveer vijftien uur werk was er geen schroefje over! We zijn nu een paar weken verder en alles werkt nog steeds naar behoren.



Op een dag stond er een man aan de poort met een prachtige zeldzame koeskoes. Het bleek een vrouwtjeskoeskoes, want de koeskoes had een baby'tje in haar buidel. Ze zag er gestrest uit en had een wond in haar nek. Na afdingen bij de verkoper kochten we haar. Piet was juist twee dagen weg. Marijke maakte met de jongens een hok van resthout en gaas. Door verschillend voedsel te geven kwamen we erachter dat het beestje guave, banaan, papao en brood lekker vond. Na twee weken was het beestje weer 'kiplekker'. Overdag sliepen de beestjes, maar 's nachts hielden ze ons wakker. We wilden ze eigenlijk loslaten in het wild, maar helaas kunnen wij nergens ongezien heen en de mensen hier eten deze beestjes. Dus brachten we haar naar een lodge boven aan de berg, een uur rijden bij ons huis vandaan. Daar hebben ze een dierenverblijf met nog een koeskoes, een boomkangoeroe en een vogel. Het beestje



mocht daar naartoe. Tot onze vreugde hoorden we vorige week dat ze ontsnapt is, hopelijk is ze nu alsnog vrij!

Alvast een gezegend Pasen toegewenst en een hartelijke groet van Piet, Marijke, Michaël, Samuël & Joël

We mogen danken voor:

- het fijne bezoek van Reina Folkerts (Hoofd HR bij MAF Nederland)
- dat we tijdens dit bezoek met de vier Nederlandse MAF-gezinnen een weekend met elkaar konden doorbrengen wat erg fijn en bemoedigend was
- dat Piet, Marijke en Samuël hun verjaardagen mochten vieren.



We mogen bidden voor:

- de zieken in Papoea-Nieuw-Guinea, ziek-zijn in PNG betekent nogal wat anders dan ziek-zijn in Nederland. Wilt u ook bidden om bescherming tegen het coronavirus?
- spoedige hervatting van de vluchten in Papoea-Nieuw-Guinea
- het thuisonderwijs

Medische Evacuatie

Piet, Marijke en de jongens zijn op 19 maart in verband met het coronavirus vanuit PNG naar Australië (Cairns) geëvacueerd. Vooral vanwege medisch risico voor Joël. De eerste twee weken zitten ze verplicht in zelf-isolatie en moeten ze binnenblijven. Boodschappen worden gedaan door mensen van MAF. Het thuisonderwijs gaat – momenteel net als in Nederland – gewoon door. Deze nieuwsbrief hebben ze kort voor de evacuatie geschreven, niet wetend dat ze zo snel erna geëvacueerd zouden worden. Bid u mee? Via de website en facebook is het laatste nieuws te volgen.

De thuisfrontcommissie

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet en Marijke als

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.

