

Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



Jozua 1:9 "Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat."

nr. 22
3/21



Het klinkt onwerkelijk, de ene dag op het ijs met een complete winteruitrusting en 7 dagen later zonder jas, buiten in de warme zon genieten van zingende vogels en bloeiende krokussen. Toch was dit zo, een aantal weken terug. Het was dezelfde zon, maar wat een verschil in temperatuur en de natuur er omheen! Dit schetst ook onze situatie. Onze roeping is niet veranderd. Wel zijn de omstandigheden en de invulling anders op dit moment. Zo anders dan verwacht en gedacht. Maar de Heere zal altijd dezelfde blijven, dat is onze troost en houvast!

Over de winter gesproken, wat hebben we genoten van de sneeuw en het ijs! Dat was echt een cadeautje. Dat we juist tijdens deze koude winter in Nederland mogen zijn! De jongens hebben sneeuwballengevechten gehouden, gesleed en zelfs geschaatst. Al zorgde de gladheid wel voor wat ongelukjes. Michaël brak zijn arm, maar gelukkig viel het mee en mocht zijn gips er na twee weken al af.

De oudste twee jongens zijn zich bewust van het naderende vertrek. Dit geeft onrust, vragen en wisselende emoties. Er is zeker uitzien om terug te gaan, maar ook verdriet om het afscheid. En dat mag er zijn! Maar het is goed om te leren, al zijn ze jong, om vooral dankbaar te zijn voor de tijd die ze in Nederland mochten hebben. Voor de lieve juffrouwen die van grote waarde en steun zijn geweest in deze onrustige tijd. Voor nieuwe vriendschappen met kinderen uit de klas. De ouders en kinderen die hun huis en hart open zetten voor hen, al waren ze 'nieuw'. De verjaardagsfeestjes waar ze voor werden uitgenodigd en alle andere leuke dingen die het schoolleven in Nederland rijk is: excursies, gymles, spelen op het plein met klasgenoten, hockeyen, een bakwedstrijd en nog zo veel meer! Ook doen ze mee met een voetbalcompetitie van verschillende wijken uit Lunteren. Het zijn 3 zaterdagen en ome Arne Muilwijk is hun coach. Ze vinden het ontzettend stoer en leuk.

Het is een speciaal schooljaar geweest en deze ervaring zullen ze nooit vergeten!

Piet is vanaf januari intensief bezig geweest met de instructeursopleiding bij vliegschool MATC in Teuge. De theorielessen en het klassikaal lesgeven mocht gelukkig doorgaan. Helaas niet de vlieglessen zelf omdat hier sprake is van een contactberoep. Wat waren we dankbaar en blij toen dit eind februari weer werd toegestaan! Piet is inmiddels fulltime in Teuge te vinden





en intensief bezig met de vlieglessen, waarin hij zelf vanuit de rechterstoel instructie aan het geven is aan ervaren instructeurs die de rol van leerling-vlieger met een bepaald karakter spelen. Begin april hoopt hij door alle lessen heen te zijn waarna nog het examen wacht. Daarna zullen we z.s.m. terug naar Papoea-Nieuw-Guinea vertrekken. We zien er erg naar uit om terug naar 'huis' te gaan.

In Papoea-Nieuw-Guinea zijn grote zorgen omtrent de toename van het aantal coronapatiënten. Isolatie is voor de mensen praktisch onmogelijk en ziekenhuizen hebben onvoldoende middelen en ruimte. Het vaccineren is organisatorisch erg moeilijk en gaat heel traag. Het is moeilijk alle mensen te bereiken met de juiste informatie. Laten we bidden voor Papoea-Nieuw-Guinea, om wijsheid voor de regering, om Gods bescherming. Dat het virus onder controle komt en men God de eer zal geven.

*Een hartelijke groet,
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël*



Gebedspunten

- Dat Piet zonder verdere onderbrekingen zijn instructeursopleiding kan afmaken en mag slagen voor zijn examen.
- Dat de terugkeer naar Papoea-Nieuw-Guinea voorspoedig zal verlopen.
- Gods bescherming over Papoea-Nieuw-Guinea in de coronapandemie.

Dankpunten

- Voor de liefde en betrokkenheid die de kinderen, leerkrachten en ouders aan onze kinderen hebben gegeven.
- Dat Piet weer verder kan met de instructeursopleiding.
- Dat terugkeer naar Papoea-Nieuw-Guinea eindelijk dichterbij komt.

Van de thuisfrontcommissie

We zijn blij te kunnen melden dat we versterking hebben gekregen binnen het TFC en de vacante plek na het vertrek van Esther Teunissen weer gevuld is. Van harte welkom, Janneke!

Janneke zal zich voornamelijk samen met Paulien bezig gaan houden met de acties, terwijl Paulien nu ook de rol van communicatie-coördinator vervult. Ze zal zich nu kort voorstellen.



Hallo allemaal,

Mijn naam is Janneke Bouwheer-Muilwijk en samen met mijn man Jaap en twee kinderen Geline en Bram woon ik in het Gelderse dorpje De Valk Wekerom.

Met veel genoegen heb ik ja gezegd toen mij werd gevraagd om TFC-lid te worden van de familie Muilwijk. Als zusje van Piet ben ik al vanaf het begin betrokken bij het werk wat Piet en Marijke met hun jongens mogen doen voor hun naaste ver weg, eerst in Australië en nu in Papoea-Nieuw-Guinea. Ik draag hun werk namens MAF een warm hart toe en als TFC-lid hoop ik dit nog meer mogelijk te maken en handen en voeten te geven door acties te gaan organiseren en coördineren. Tijdens de afgelopen fietsdag in Harskamp heb ik dit al voor een deel mogen doen, en met veel plezier! Ik hoop en zie er naar uit dat zodra de corona-maatregelen voorbij zijn, het weer mogelijk is acties te kunnen organiseren. Ik wil u namens het TFC hartelijk danken voor uw steun en medeleven en we hopen snel tot ziens.

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet en Marijke als

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.