



Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



Psalm 138: 8 "Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los."

nr. 24
10/21

"Ik moet nu echt gaan mam, ik moet echt naar Nederland" verzucht Joël terwijl hij met een heel serieus gezichtje bij de deur staat, met een pen aan zijn shirt geclipd en een oude telefoon in zijn hand. Een dag geleden was hij er daadwerkelijk tussenuit gepiept en op zijn loopfietsje naar de vliegbasis gereden; zo'n tien minuutjes voor hem. Voorbijgangers vertelden dat zij de 'liklik man' (kleine man) hadden gezien en dat hij hen had verteld dat hij naar zijn vader ging.

Joël vindt het niet makkelijk dat zijn vader elke morgen weggaat en gemiddeld 1 á 2 nachten per week weg is. En niemand vindt het leuk, maar het hoort erbij. Voor ons als gezin zijn we juist ook dankbaar voor de regelmaat en routine van school en werk. We zitten eindelijk in rustig vaarwater. Het huisje en de community worden steeds meer eigen. We hebben steeds meer en beter contact met de burens en andere lokale bevolking. Twee van onze buurmeisjes passen om de beurt 's morgens op Joël. Dat gaat heel goed! En laatst zijn we 's avonds naar onze burens toegegaan met een ongewenste logé die we in een val hadden gelokt. De grote rat werd door de buurmannen handig een kopje kleiner gemaakt.

Er zijn geen winkels in Telefomin. En op de lokale markt moet je net geluk hebben. Maar inmiddels weten onze burens en wat anderen waar we meestal naar op zoek zijn. En dus komen ze soms aardappels, een pompoen, een papaja of bananen brengen!

In Papoea-Nieuw-Guinea is een duidelijke toename van covid met nieuwe restricties. Gelukkig krijgt MAF uitzonderingen en kunnen de meeste vluchten gewoon doorgaan. Sommige provincies zijn geclassificeerd als 'high risk' wat betekent dat daar met name vracht gevlogen wordt. Mensen moeten daar óf volledig gevaccineerd zijn óf toestemming hebben van de lokale overheid. Iets wat voor de bushmensen en vele anderen onmogelijk is. Gelukkig zijn er uitzonderingen voor medische evacuaties.

Recent overleed een man op de vliegbasis hier in Telefomin. Hij overleed aan zuurstoftekort, vlak voordat hij met MAF naar het ziekenhuis gevlogen zou worden. Het bleek onze ambulancechauffeur te zijn. Of het covid was zullen we nooit weten. Want als ze dat bevestigen zal de familie beschuldigd en vermeden worden. De rouwstoet was om stil van te worden. De chauffeur van de ambulance lag nu zelf achterin, in een kist...



Piet vliegt inmiddels helemaal solo. Zijn laatste training en checks zitten er voor nu op! Het is best intensief als er constant op je vingers wordt gekeken door een instructeur. Piet geniet nu dan ook extra van zijn solo vluchten. Het is nooit saai; elke dag gebeuren er weer nieuwe dingen en ontmoet je nieuwe mensen. Mooi en dankbaar werk! Een aantal weken geleden mocht Marijke mee tijdens een medische evacuatie op zaterdag. Een vrouw met ernstige rugklachten moest vanuit een bushorpje naar het ziekenhuis gevlogen worden. En wat was ze inderdaad ziek! We hebben op Facebook een verslag geschreven van alle ervaringen en foto's geplaatst. Het was erg bijzonder en indrukwekkend.

Piet is in zijn vrije tijd hard aan het klussen. Hij is een extra aanrecht en wat keukenkastjes aan het maken. We hebben tijdens onze vorige boodschappentrip hout, scharnieren, handvaten en laminaat gekocht. We zijn heel blij met de tafelzaag die we twee jaar geleden overgenomen hebben van een gezin wat vertrok uit PNG. Hij wordt veelvuldig gebruikt!

Vanwege de nieuwe restricties kon een teamconferentie die in oktober gepland stond helaas niet doorgaan en is deze uitgesteld. Een forse teleurstelling voor de jongens die er erg naar uitkeken om met hun vriendjes in Mount Hagen te spelen. Met name naar de jongens van familie Noordhoek die ze al lange tijd niet hebben gezien vanwege ons en hun verlof.

Wat wel heel leuk is, is dat er soms iemand spontaan langskomt in Telefomin. Bijvoorbeeld Jessica, de vrouw van de monteur die een vliegtuigband moest vervangen. Zij is een goede vriendin van Marijke. Een andere keer kwam Linda, de vrouw van een piloot uit Noorwegen. De jongens zijn dol op hun 'auntie' (tante) Linda. Wat een feest, we genoten er allemaal van!

Een lieve groet,
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël



De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Muilwijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Piet en Marijke als

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om de familie Muilwijk.

Om voor te bidden

- Dat de covid-uitbraak in Papoe-Nieuw-Guinea beperkt zal blijven en de mensen hier gespaard worden.
- Voor betrouwbaar telefoonnetwerk en internet in Telefomin.
- Voor veilige vluchten voor Piet als hij nu solo vliegt. De strips, het landschap en weersomstandigheden zijn vaak uitdagend en vragen veel wijsheid, concentratie en besluitvaardigheid.

Om voor te danken

- Voor het voorspoedige settelen in Telefomin en de goede contacten met lokale mensen.
- Dat Piet alle benodigde training en checks positief heeft afgerond en nu solo vliegt.
- Voor de geweldige fietsdag in Harskamp en de mooie opbrengst!
- Dat Piet en Marijke weer hersteld zijn van de Corona-besmetting waar ze erg ziek van geweest zijn.



Fietsdag Harskamp 4 september

We kijken terug op een gezellige fietsdag met prachtig fietsweer een hele mooie opbrengst. De opbrengst van de fietsdag vormt een belangrijke terugkerende financiële bijdrage voor het werk van Piet en Marijke. De totale opbrengst van de fietsdag 2021 bedraagt €15.200! Piet, Marijke en de TFC zijn alle vrijwilligers (o.a. fietsdagcommissie) en sponsorfietzers dankbaar voor hun inzet.

Postadres

MAF Papua New Guinea
Kagamuga Airport
C/O Fam. Muilwijk
PO BOX 273
Mt Hagen, WHP 281
Papua New Guinea

Verjaardagen

Piet 27 februari
Marijke 9 maart
Samuël 10 maart
Joël 18 oktober
Michaël 24 oktober