



Flying Muilwijk

www.flyingmuilwijk.nl



Psalm 27:14 "Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE."

nr. 20
3/20

Het is een bijzonder jaar, hier in Nederland, maar ook in Papoea-Nieuw-Guinea. De gevolgen van corona bemerken we als eerst op de plek waar we zelf wonen. Doordat we de afgelopen weken vaker dan normaal contact hebben gehad met Piet en Marijke, kregen we ook een inkijkje in de gevolgen die het coronavirus heeft voor hen. De gevolgen gaan zo ver, dat ze niet alleen naar Australië geëvacueerd moesten worden, maar nu zelfs op vervroegd verlof naar Nederland zijn gekomen! In deze nieuwsbrief lees je hier meer over. We kijken er naar uit om Piet en Marijke te ontmoeten, maar snappen ook heel goed dat dit niet het verlof is wat ze voor ogen hadden. We hebben Piet en Marijke een aantal vragen gesteld die in deze nieuwsbrief beantwoord worden. Op deze manier bent u weer op de hoogte van hoe het met familie Muilwijk gaat.

We hopen dat Piet, Marijke en de jongens een mooie zomer in Nederland gaan hebben!

De thuisfrontcommissie

1. Hoe gaat het met jullie?

Het gaat goed met ons! We zijn de afgelopen tijd meer bepaald bij Gods besturing. We hebben ervaren dat Gods gedachten hoger zijn dan de onze, op momenten dat wij plannen maken. Natuurlijk verlangen we naar een vaste plek, een plaats waar we eindelijk iets kunnen opbouwen en waar we kunnen settelen, zodat we echt ons eigen plekje kunnen creëren. Alle veranderingen en onzekerheden doen ons veel. Maar de afgelopen tijd was ook een zegen om daadwerkelijk de tijd en rust te hebben om gebeurtenissen uit de afgelopen jaren te laten bezinken en verwerken.

2. Hoe hebben jullie je vermaakt de afgelopen weken?

De eerste maanden hadden we dagelijks de thuisscholing van de jongens. Dit gaf afleiding en routine, met name tijdens de twee weken van isolatie in huis. Michaël had veel zin in zijn 'zomaarvakantie'. Als Piet niet hoefde te werken of leren, nam hij de jongens mee om te vissen in de rivier! En bij vakantie horen natuurlijk ook dagjes naar de zee. We moesten wel oppassen voor de krokodillen! Gelukkig was er op sommige plekken een net, waarbinnen we konden zwemmen. De laatste maand was het een stuk kouder en hielden we het bij spelen op het strand en wandelen.

Aankomst in Nederland

vrijdag 19 juni

Omvang verlof

3 maanden

Adres tijdens verlof

Bisschopweg 35,
6741 LC Lunteren

Post en lekkere dingen :-) zijn welkom!





Gebed

- We mogen danken voor Gods zorgzaamheid in de afgelopen tijd.
- We mogen bidden voor de toekomst van het zendingswerk van MAF in Papoea-Nieuw-Guinea.
- We mogen bidden voor goede ontmoetingen met familie, vrienden en betrokkenen.

3. Jullie komen op verlof, eerder dan gepland... Vanwaar deze keuze?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om terug te gaan naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Ook is er o.a. door de gevolgen van covid-19 voorlopig nog een tekort aan vlieg instructeurs met ervaring in PNG. Hierdoor zou de verdere training van Piet in PNG op z'n vroegst pas kort voor ons geplande verlof van volgend jaar plaats kunnen vinden. Het zou niet handig zijn om dan pas op verlof te gaan, terwijl je nu toch je tijd zit uit te zitten. Aangezien ons tijdelijke visum in Australië bijna verliep, is in overleg met MAF de beslissing genomen om nu op verlof te gaan. Na ons verlof is het hopelijk weer mogelijk om terug naar PNG te gaan, waar Piet zijn training kan vervolgen en vliegreuen kan maken om zijn naaste te dienen!

4. Hoe denken jullie dat het verlof eruit zal zien?

We hebben eerlijk gezegd geen idee. Het zal rustiger zijn dan normaal, maar dat heeft ook voordelen. Zo is er waarschijnlijk meer tijd om bij familie en vrienden te zijn. Verder is Piet aan het uitzoeken of hij een aanvullende vliegtchnische training kan volgen bij het MATC in Teuge. Ook zal hij vanwege de Brexit proberen om zijn brevet over te schrijven naar Nederland. Wat misschien wel het allerleukste is, is dat de jongens de laatste vier weken voor de zomervakantie naar school mogen! Het zal voor iedereen wennen en aanpassen zijn, maar uiteindelijk is dat het zeker waard. We zijn de school en juffen heel dankbaar dat zij deze ervaring voor de jongens mogelijk maken.

5. Wat hopen jullie te gaan doen als jullie weer terug zijn in PNG?

Piet zal verder gaan met zijn training en we hopen te kunnen verhuizen naar ons vaste plekje voor de komende jaren.

6. Wat hebben jullie van Gods aanwezigheid ervaren in de afgelopen tijd?

Marijke nam tussen Pasen en Pinksteren deel aan een Nederlandse online cursus over het beseffen van Gods aanwezigheid. Dit was juist nu, voor ons beiden heel waardevol. De Heere is er altijd, wat de omstandigheden ook zijn. Wat er ook op ons pad komt, frustraties, chaos of stress, we blijven God zoeken en ervaren dat Gods aanwezigheid alles is wat we nodig hebben, om met nieuwe kracht de moed weer op te pakken. Woorden die voor ons de afgelopen tijd typeren zijn: genade, rust, vertrouwen, Gods liefde en leiding.

Wellicht tot ziens in Nederland!

Een hartelijke groet van Piet, Marijke, Michaël, Samuël & Joël

